

Pinksterfeest zondag 24 mei 2026

Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam-Veenoord

Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers en kerkrentmeester

Thema: - ADEM, LEF EN LIEFDE -

Voorganger: ds. Gerda van Vliet

Organist: Johan Westerbeek

m.m.v.: de Cantorij o.l.v. Willy Misker

en werkgroep liturgisch bloemschikken

Rood

*Rood is de kleur van vlammend licht
aangeraakt worden door de zon die schittert op de golven
Krachtig als de liefde
heilige Geest*

VOORBEREIDING

Orgelspel

Woord van welkom, mededelingen

Cantorij: Opgestaan

Opgestaan: Licht in ons bestaan. Leven overwint:
een nieuwe dag begint. Opgestaan.

Intochtslied: 675:1 en 2 Geest van hierboven

*Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!*

*Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.*

*Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!*

Stil worden

Bemoediging en groet

Aanvangswoorden

Cantorij en gemeente: Wij zoeken hier uw aangezicht (Mel. Lied 281)

*Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleïson*

*Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan:
Kyrie eleïson.*

Gebed om ontferming

Cantorij en gemeente:

*De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!*

Leefregel: Joh. 14:23-27

Cantorij en gemeente:

*Hij tekent ons met licht en vuur,
met adem voor de lange duur.
Amen. Halleluja!*

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van het Woord –

Cantorij: Heilige Geest

Heilige Geest, Gij zijt als de wind,
kom dan, waai door onze harten, reinig ons.

Heilige Geest, Gij zijt als het vuur,
kom dan, vuur ons aan tot liefde, beziel ons.

Heilige Geest, Gij zijt als de dauw,
kom dan, laaf ons met uw goedheid, vervul ons.

Heilige Geest, Gij zijt als het licht,
kom dan, wek ons tot nieuw leven, herschep ons.

Schriftlezing: Ezechiël 36:24-28

Cantorij en gemeente: 695 Cantorij: 1 en 3 / Allen: 2, 4 en 5

Heer, raak mij aan met uw adem

*Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.*

*Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.*

*Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.*

*Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.*

*Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!*

Schriftlezing: Hand. 2:1-24

Lied: Cantorij – Aangestoken vuur

Cantorij: Aangestoken vuur, vuur, vuur, vlammen op het hoofd,
vuur, vuur, vonken uit het hart, vuur, vuur,
tongen van de ziel.

Allen: *Veni sancte, veni sancte spiritus, veni,
Veni sancte, veni sancte spiritus.*

Cantorij: Opgestoken wind, wind, wind, bries van het begin,
wind, wind, stormen in m'n hart, wind, wind,
't roeren van de ziel.

Allen: *Veni sancte, veni sancte spiritus, veni
veni sancte, veni sancte spiritus*

Verkondiging

Lied: 834:1, 2 en 3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

*Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,*

*geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.*

*Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.*

*Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.*

AFSCHEID EN BEVESTIGING AMTSDRAGERS

Inleidende woorden

Cantorij: Dit ene weten wij

Dit ene weten wij en aan dit één houden wij ons vast
In de duistere uren: er is een woord dat eeuwiglijk zal duren.
En wie 't verstaat, die is niet meer alleen.

Afscheid vertrekkende ambtsdragers:

Ouderling-scriba: mw. Hilly Lanjouw-Ensink

Ouderling Kerkrentmeester: dhr. Christiaan Douma

Lied: 421 *Vrede voor jou*

*Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.*

Presentatie van de te bevestigen ouderling scriba door de ouderling van dienst

Geloofsbelijdenis – staande

Ik geloof dat ik nooit alleen ben
God is bij me, Hij is mijn Vader.
Hij heeft alles gemaakt, ook mij
Ik geloof dat God deze wereld in Zijn hand houdt.
Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus op aarde gezonden
Ik geloof dat Hij de Zoon van God is.
Om mij te bevrijden van zonde en schuld
werd Hij aan het kruis geslagen
en ging Hij naar Het dodenrijk.
Hij is opgestaan en Hij is mijn broeder
Ik geloof dat ik ook onder de mensen niet alleen ben.
Om mij heen is de gemeenschap van de Kerk,
de mensen die God liefheeft.
Ze leven overal, in alle landen van de wereld,
in alle continenten en onder alle rassen.
Ik hoor er ook bij.
Ik geloof dat ik nooit zover van God kan weglopen
dat er geen terugkeer meer mogelijk zou zijn;
Dat ik nooit zo ontzettend kan verdwalen
dat God mij niet naar Zich toe wil trekken.
Ik geloof dat God voor mij het leven wil en niet de dood,
de blijdschap en niet het verdriet
en dat Hij bij me is, vandaag en altijd
tot in alle eeuwigheid.
AMEN

Woorden t.a.v. de opdracht voor gemeente en ambtsdragers

De te bevestigen ambtsdrager komt naar voren

Gelofte van de nieuwe ouderling-scriba en het ontvangen van de zegen

Overhandiging en aansteken van de kaars

Lied: 421 *Vrede voor jou*

*Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.*

Betrokkenheid van de gemeente (staande)

Voorganger: Gemeente van de Zuiderkerk, nu deze ouderling-scriba is bevestigd, wil ik u vragen of u belooft haar te aanvaarden, haar te omringen met uw medeleven, haar te dragen in uw gebeden en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer?

Wat is daarop het antwoord van u als gemeente:

De bevestigde ambtsdrager gaat terug naar haar plaats

Lied: 421 *Vrede voor jou* (1x) als vredegroet aan elkaar (**staande**)

*Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou.*

Cantorij en gemeente: Lied om zegen (staande)

Cantorij: *Leven is van zeven dagen, lief en leed, verdriet en licht.
Stappen zetten, wegen wagen, goede toekomst in het zicht.
Mogen wij elkander dragen op de weg die voor ons ligt.*

Allen: *Wind en adem, geest en leven vol beweging, storm en vuur,
mogen ons bezieling geven, in de winter, kou en guur.
Dat wij doorgaan onze wegen, dat wij voortgaan dag en uur.*

Allen: *Mag ik jou opnieuw ontmoeten, vriend, vriendin, vergeet mij niet.
Zal ik jou opnieuw begroeten met mijn ogen, met mijn lied.
Mag ons in zijn hand behoeden God die liefd'is en ons ziet.*

GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbede – Stilte –

Cantorij: Het is de liefde

Het is de liefde, die in haar stilte de hele kosmos voortbrengt.
En alles tot in zijn kern bewoont en ons beweegt haar te vertalen.

Inzameling van de gaven: 1^e Diaconie 2^e Pastoraat en Eredienst

Slotlied met cantorij: Lied 418: 1, 2 en 3 God schenk ons de kracht

*God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweest.*

*Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.*

*Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.*

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen

Amenlied: 418:4 God schenk ons de kracht

*God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweest.*

Orgelspel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

FELICITATIES / GOEDE WENSEN

De gemeente krijgt gelegenheid de vertrekkende ambtsdragers te bedanken en de nieuwe ouderling-scriba welkom te heten.

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk

Omzien naar elkaar

Dhr. J. Harms, Leemweg, is weer thuis na een aantal weken herstellen in Oldersheem.

De zorgen van het leven, lichamelijke beperking, ziekte en pijn kunnen de dagen moeilijk maken. We denken aan hen die daar mee hebben te maken en we willen hen meenemen in onze gebeden. Als gemeente staan we om hen om mee te dragen in de zorgen van het leven. Woorden uit Psalm 116:

*Onze God is een God van ontferming
Hij heeft naar je omgezien
en je ogen gedroogd van tranen.*

Open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet

Dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur bent u van harte welkom bij mij in de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met mij te delen of gewoon voor de gezelligheid.

Vakantie ds. Gerda van Vliet

Van 29 mei tot 14 juni heb ik vakantie. U kunt altijd contact opnemen met uw wijkouderling en als u in deze periode een predikant nodig heeft kunt u dat melden bij uw wijkouderling of bij de scriba mw. Elske Zondag-Boonstra, e-mail: scriba@pknav.nl; tel. 06-52 56 15 99

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: mevr. H. Ellen.
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:
Dhr. J. Wemmenhove, Tussenpad

Kerkasiel Kampen

Een delegatie van onze gemeente hoopt op donderdag 4 juni D.V. van 18.00 tot 20.00 uur weer een kerkdienst te verzorgen in De Open Hof in Kampen.

Vanuit de Zuiderkerk proberen we dit maandelijks te doen.

Het zou fijn zijn als we ook deze keer met een flink aantal mensen hier naar toe kunnen gaan.

Wilt u ook mee, geef u dan op bij Albert Meijering of Ginus Oostingh.

Ook zou het mooi zijn als er door de mensen die meegaan invulling gegeven wordt aan deze dienst. U kunt hierbij denken aan een verhaal, een gedicht, een gebed, een geloofsbelijdenis, een overdenking, liederen etc.

Dit kunt u uiterlijk 27 mei a.s. doorgeven aan Ginus Oostingh, bij voorkeur per mail: g.m.oostingh@gmail.com Maar telefonisch mag uiteraard ook:

0653570349

Rommelmarkt - kofferbakverkoop

Op zaterdag 6 juni 2026 wordt er opnieuw een rommelmarkt/kofferbakverkoop georganiseerd op het terrein naast de Zuiderkerk. Onze eigen inbreng bij de markt is kleinschaliger dan in het verleden.

Het plan is om een combinatie te maken van verkoop door de kerk zelf en verhuur van kavels aan particulieren die hun eigen spullen willen verkopen. Zo ontstaat er hopelijk een goed gevulde markt.

- Er komen kramen met ingezamelde spullen voor verkoop ten bate van de kerk. (welke door leden van onze kerk ingebracht kunnen gaan worden op de **derde zaterdag** van de maand **mei** van **10.00 uur tot 12.00 uur**. Geen grote objecten zoals koelkasten, meubels of andere grote spullen)
- Een aantal kavels wordt verhuurd aan derden voor een kofferbak verkoop.(dus ook u kunt een kavel 20 m2 huren voor eigen verkoop €20 per kavel)
- Catering en toiletten worden door vrijwilligers verzorgd.

Wilt u meedenken of helpen bij de organisatie? Neem dan contact op met:
Cor Flokstra - 0591 553567

Weeksluiting Oldersheem.

Vrijdag 29 mei is er een weeksluiting in Oldersheem.

Aanvang: 19.00 uur

Zondag 31 mei

Voorganger: Ds. H. Jumelet.

Organist: mevr. Willy Misker

Collecten: 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst

Uitgang: Project Noodhulp Oekraïne

Zuiderkerk op internet: www.pknav.nl (website)

Nieuwsbrief@pknav.nl (kopij Nieuwsbrief)